

## HOE IS HET MET JOU/ MET U?

Hoe gaat het met onze leden? We ontmoeten elkaar niet meer en daardoor spreken we elkaar – als leden van de vereniging – ook niet, of althans veel minder. De ledenvergadering kon niet doorgaan, de Vischpoort gaat niet open, evenals de expositie van het Joods historisch erfgoed en ook het Historisch Kenniscentrum en het Streekarchivariaat zijn gesloten. En, eerlijk is eerlijk, een behoorlijke groep van onze leden behoort tot de kwetsbare doelgroep. Zij moeten extra voorzichtig zijn met het ontmoeten van elkaar.

O.a. daarom geven we deze nieuwsbrief uit, waarmee we iets van de vereniging laten horen en we tegen u willen zeggen: houd moed, houd vol. Er komt zeker wel weer beweging in de maatschappij.

t/m 30 april Omroep  
Gelderland, vier dagen vanaf  
17.35, elk uur herhaald.  
**Harderwijk is donderdag  
30 april in beeld.**



**Programma “In het spoor van de bevrijders”**; van maandag tot vrijdag vanaf 17.35 u een uitzending vanuit een Gelderse plaats die door de Canadezen is bevrijd. De laatste uitzending gaat over de bevrijding van Harderwijk

*Amateurhistoricus Johan van Sonnen blikt in de uitzending terug op de dag van de bevrijding van Harderwijk. Een ooggetuige vertelt over hoe hij de bevrijding heeft meegemaakt. We laten een portret zien van een soldaat die het leven liet voor onze vrijheid. Verzamelaar René Broere schuift aan met een verhaal bij een bijzonder voorwerp.*

In het museum Het Pakhuis zou een expositie te zien zijn over gebeurtenissen uit de Tweede Wereldoorlog. De expositie is ingericht aan de hand van de “verborgen brieven” van Eva en Bram, tevens de titel van de expositie. Er is nu een Live **Stream** vanuit **Het Pakhuis** te volgen:

**23 april 19.00 u** [www.hetpakhuisermelo.nl](http://www.hetpakhuisermelo.nl)



We vragen Martijn, hoe het gegaan is met zijn boek. Martijn, welke plannen leven er?

**Martijn:** *Een mooi feest zou het worden in de kapel van priorij De Essenburgh in Hierden. Maar ook deze presentatie ging niet door. Dan maar op een andere manier... Op 15 april heeft burgemeester Harm-Jan van Schaik het eerste exemplaar van het boek thuis in ontvangst genomen, en ook abt Denis Hendrickx van de abdij van Berne in Heeswijk heeft zijn exemplaar inmiddels gekregen. Ik hoop op nog een aantal activiteiten rondom het boek, mogelijk in juli, bij het 70-jarig jubileum van de priorij? Of in september, rond de Open Monumentendagen?*

*‘Rijke baronnen en bezitloze paters. 375 jaar De Essenburgh’ telt 280 pagina’s en is al voor €29,95 te koop bij de Bruna in Harderwijk, ‘straks’ ook in de museumwinkel van het Stadsmuseum, en direct via uitgeverij Berne:*

<https://www.berneboek.com/9789089723826/pijnenburg-martijn/rijke-baronnen-en-bezitloze-paters/>



Arent thoe Boecop, de oudheidkundige vereniging in Elburg, heeft een uniek boek uitgebracht: een herdenkingsboek over de Tweede Wereldoorlog in Elburg. Het is een uitgebreid verhaal over mensen en gebeurtenissen aan de hand van thema's. Niets en niemand lijkt onbeschreven. Herderewich heeft een exemplaar gekregen, wie het wil inzien, kan zich melden bij de secretaris. Het is ook te bestellen [www.arentthoeboecop.nl](http://www.arentthoeboecop.nl), € 29,50



Vanaf vandaag tot aan de Bevrijdingsdag 5 mei, zal de documentaire Joodse Harderwijkers te zien zijn op HK13tv. Op maandag, woensdag, vrijdag, zaterdag en zondag zullen delen van de documentaire of ook de volledige film vertoond worden.



In de afgelopen week hebben onze wijkposten de speciale uitgave van Herderewich bij u bezorgd. Ook is het blad huis aan huis verspreid. Het blad is niet bezorgd in brievenbussen met een nee-ja of nee-nee sticker. Wilt u nog een exemplaar weggeven? We hebben er nog genoeg. Het blad is goed ontvangen! Drie Harderwijkers meldden zich als lid. Welkom!

---

We wensen u heel veel sterkte toe in deze tijd!

Kijk voor actueel nieuws op onze website: [www.herderewich.nl](http://www.herderewich.nl)

Met vriendelijke groet, het bestuur Herderewich.

Bezoekadres De Vischpoort, Schapenhoek 9, 3841 BE Harderwijk

Wilt u deze nieuwsbrieven niet meer ontvangen, dan kunt u dit melden op: [info@herderewich.nl](mailto:info@herderewich.nl)